

Till Kusk's hemsida under Reportage -



ASTRID och shetlandsponnyn TRIxie räddar Höganäs nykrönta Lucia – ett äventyr

Söndagen den 5 december var vi på väg hem från Brösarp och Österlen med vår nyinridna islandshäst Kaspar. Telefonen ringer, det är Svenska Kyrkan i Höganäs, körledaren Ethel Sjöberg i andra änden av luren. 'Stämmer det att ni kör med häst och vagn?' Ja, jo det gör det svarade jag. 'Kan ni komma och köra vår Lucia med tärnor nu idag, kl fyra?'. Oj, vi har *bara* en liten shettis och i vagnen kan isåfall endast få plats en Lucia, blev mitt svar. 'Kan vi hinna dit i tid', frågade jag min man, och 'vill du köra' frågade jag Astrid. 'Ja, jättegärna, svarade Astrid' och mannen muttrade lite om att det kommer nog inte att gå, men vi gör ett försök att hinna'. Sagt och gjort, hem och lasta av en häst, lasta på vagnen och en liten häst, nu med fina röda benschydd och tomteluva. När vi närmar oss Höganäs ser vi ett absolut svart moln, regndropparna börjar falla och vinden ökar i styrka. I väntan på den nykrönta Lucian utanför Höganäs kyrka tilltar vinden och regnet. Det modiga Luciaföljet, med Astrid Brunnström som kusk och nykrönt Lucia som passagerare, trotsade sedan både regn och vind. Turen blev lite kortare än planerat men vi var så stolta över Trixie – hon gick bakom orkestern *Carlings*, som tog i för kung och fosterland med alla sina instrument – Trixie höjde inte ett ögonbryn! Vi var så stolta över vår dotter som ställde upp utan att tveka och hon var mycket stolt över sin modiga lilla *Trixie*.

Mamma Åse

Astrid tyckte att detta var så roligt att hon tar gärna liknande uppdrag igen. Välkomna att kontakta oss om intresse finns, telefon 0709-213994.

Bilder från Luciafirandet är fotograf Theresia Sjöberg för Svenska Kyrkan, bild i mitten ovan från Hästens Dag, från Kusks hemsida.

